

# מהומות ברשת



אתרים רבים מסקרים את האירועים בשטחים, וכאשר מדברים כיום על "המלחמה התקשורתית", צריך לזכור שהיא כבר אינה מתנהלת רק בטלוויזיה, אלא גם ברשת

## סרו עומר

המהומות בשטחים זכו לסיקור נרחב ברשת. פורטלים "מערביים" רבים, דוגמת YAHOO, וכן אתרי חדשות דוגמת אלה של ה-BBC ושל ה-CNN הקצו מקום נרחב לסיקור האירועים. עדכון המידע באתרים אלו מתבסס במקרים רבים על סוכנויות הידיעות (שהטובה שבהן באזורנו היא סוכנות הידיעות הצרפתית).

אולם לנו – כישראלים – יש עניין רב לראות כיצד מסקרים את האירועים האתרים הפלסטיניים. מבין האלה החשובים ביותר הם של החמאס ושל משרד ההסברה הפלסטיני.

האתר של תנועת החמאס, המסתתר מאחורי השם הניטרלי "מרכז המידע הפלסטיני" ([www.palestine-info.com](http://www.palestine-info.com)), מסתפק בימי שגרה בעדכונים חדשותיים אחת ליום, אולם עם פרוץ המהומות הוא החל למסור עדכונים לאורך כל שעות היממה. לצד העדכונים, הכתובים באנגלית ובערבית, מביא האתר גם את כרוזי החמאס, הכתובים גם הם בערבית ובתרגום לאנגלית. בימי המהומות

מתפרסם כרוז חדש כמעט מדי יום, בעוד שבימי שגרה תדירות הפרסום של הכרוזים נמוכה הרבה יותר.

האתר של משרד ההסברה הפלסטינית ([www.sis.gov.ps](http://www.sis.gov.ps)) מביא דיווחים מהשטח כמעט בזמן אמת, ובמקרים מסוימים עוד לפני שדווחו בכלי תקשורת אחרים.

הדיווחים ניתנים אחת לחצי שעה בממוצע ומופיעים כמעט בכל שעות היום. הדיווחים המעודכנים מופיעים בעיקר בערבית.

גם אתר החיזבאללה מקדיש מקום נרחב לסיקור האירועים בשטחים. בעמוד הבית של התנועה ([www.hizbullah.org](http://www.hizbullah.org)) מופיע הכיתוב בערבית "קדימון" – "אנו באים" – במסגרת הגממה להדגיש את תמיכת החיזבאללה בפלסטינים.

חלקים נרחבים מאתר אחר של התנועה ([www.muqawama.org](http://www.muqawama.org)) מוקדשים לסיקור הנעשה וכוללים גם קובצי וידאו, המתארים את האירועים בשטחים. האתר מספק גם עדכונים יומיים (באיחור של יום) מהתקשורת הלבנונית.

ראוי לציין כי גם את שידורי הטלוויזיה של החיזבאללה ניתן לקלוט בשידור חי באינטרנט ([www.almanar.com](http://www.almanar.com)).

אתר נוסף המסקר את האירועים מהיבט הלבנוני הוא [www.yalla.com.lb](http://www.yalla.com.lb). אתר זה מספק חדשות שמקורן בתקשורת הלבנונית ובכלל זה גם מטלוויזיית "אל-מנאר" של החיזבאללה וגם מסוכנות הידיעות הצרפתית.

על האתרים הרשמיים והרשמיים למחצה שתוארו לעיל יש להוסיף גם אתרים פרטיים רבים, שאחדים מהם נפתחו על רקע האירועים בשטחים.

אחד האתרים האלה הוא א-דמיר של ארגון לשמירת זכויות האדם בשטחים ([www.addameer.org](http://www.addameer.org)). האתר של ארגון זה מספק גם עדכונים מהשטח. אתר פרטי נוסף הוא [www.intifada.com](http://www.intifada.com), המספק

בעיקר תמונות מהשטח. בקיצור, כבר התרגלנו מאז מלחמת וייטנאם שהמלחמות מוכרעות על מסכי הטלוויזיה לא פחות משהן מוכרעות בשדות הקרב. מלחמות ההווה והעתיד יוכרעו מעתה ואילך בזירה נוספת – זירת האינטרנט.

קצין מודיעין

