

על גורם הגיאוגרפיה-הצבאית...

שעה שאלכסנדר-מוקדון ערך את תכניותיו לכיבוש העולם, היתה טבועה בהכרתו תמונה מסוימת של אותו עולם: — תנוחתו ותצורתו, המכשולים והגדרות הטבעיים ו"פרודוריי" הגישה שעל פניו, האוכלוסיה והמשאבים. מסעי-המלחמה שלו — הורתם-ולידתם נתרחשה בתוך מסגרתה של תמונה זו; ותכניותיהם נתנסחו לפי מושגי כוח-האדם המצוי, הטקטיקה הקיימת, מקורות-האספקה האפשריים והלוגיסטיקה שבמציאות. כן שימשה הגיאוגרפיה גורם במחשבתם של יוליוס קיסר — או של נפוליון ושל ג'ורג' וושינגטון — ואף של מונטגומרי בימינו, או, בעצם, של כל אסטרטג אחר.

אם לימדה מלחמת-העולם השניה לקח איזה שהוא הרי זה שאסטרטגיה-של-מלחמה הנה גיאוגרפית ביסודה; ושעל-כן יכולים להטיב-ולתכנן אותה אנשים אשר חונכו ואומנו לחשוב באורח גיאוגרפי — וכי לאחר שאנשים כאלה יצרו אסטרטגיה זו, הרי מתפקידו של איש החושב באורח-צבאי להתאים, לבקר וליישם השגות-גיאוגרפיות, שתהינה למציאות של מבצעי-מלחמה.

מתוך מאמר ב"ג'ורנאל-הצבא האוסטרלי".

...אסטרטגיה ומדיניות...

2. נימוקים ישנים בנוגע למעמדם הנכון של שלטון-אזרחי ושלטון-צבאי במבנה מדינה — אין להם עוד משמעות של ממש. השפעתם של מאורעות אדירים צרה את צורתה של המדינה הדמוקרטית החדשה, עד להיותה למעין מבנה שכולו מקשה אחד — אשר עם-זאת חותר אל שתי תכליות-הצמורות: — לדאוג להגנה משותפת — ולקדם את ההרחקה הכללית. כל הצרה היא בכך כי הבידוד בשטח הבין-לאומי אינו קיים עוד; וכי אי-אפשר להפריד בין שתי התכליות — וביחוד כיום, כשההגנה-המשותפת היא ענין שבדחיפות מידית ובלתי-אמצעית. חיוני עתה להעלות יחס חדש, נאות ותכליתי, בין הגורמים הצבאיים ושאינם-צבאיים בחיי אומה — ותידרש חתירה מחשבתית רבת-מעוף לקראת תורות חדשות, וצורות-ארגון חדשות, בכדי שיפותח ארגון כזה — ובשביל שניתן יהיה לכוון את מאמציו באופן כזה שישמשו משען למדיניותה של האומה.

לפי "הנשק והמדינה", ספרו של עתונאי אמריקאי, הוגה, וולטר מילס.

...מלחמה גרעינית

"יש צורך להתבונן היטב פעם נוספת ולבחון עוד דברים במדוקדק, בטרם שנגמור-אומר כי מלחמה-גרעינית מוגבלת היא, הגל של העתיד. יש לשים לב לכך כי אישי-מדינה וממשלות מתחילים להשקיף עליה במידה כה רבה של חששות, אי-אמון ואף סלידה, עד אשר יתכן והיא תיהפך להיות בגדר "טבוב" פוליטי, עוד בטרם שניתן יהיה להעמידה במבחן השימוש הצבאי. הניתן-להיעשות — לא תמיד הוא גם הדבר שאמנם יכולים לעשותו! הדבר ההגיני — לא תמיד הוא הדבר האפשרי".

ג' טיילור, ראש-המטה היוצא של צבא-ארה"ב, בדברו בפעם האחרונה בפני "קולג'ה-המלחמה הגבוהה של הצבא".