

מכתבים אל קצין-מלואים

„לקח הוא לקח“

שלום הנוד,

הזכורה לך הבקורת שערכנו בסדרת האמונים שהתקיימה בברכת עטה? הזוכר אתה שהתיישבנו לפני היציאה לבקורת ורשמנו מראש את כל הליקויים שידענו לבטח כי נפגשם? ולא נתאכזבנו, רוב הליקויים „שניבאנו“ על קיומם אומנם התגלו. קרא נא עתה את הדרשיח הבא. העתקתי אותו מתוך ירחון של הצבא האמריקאי, ותרגמתי אותו לטובתך.

„מה לימדה קוריאה אותנו, את אנשי החי"ר?״ שאל אותי הגנרל;

„הרבה מאוד“ ענית.

„הרבה דברים שלא נתגלו לנו במלחמת-העולם השניה“

הרהרתי רגע.

„רואה אתה“ — אמר, בהצביעו על ערמות דו"חים קרביים ממלחמת-העולם השניה? —

הדברים החדשים שלמדנו בקוריאה אינם רבים ביותר, אך רבים הלקחים אשר נלמדו מחדש“.

„נלמדו מחדש?״

„אכן! הרבה מן הדברים הנראים לנו כחדשים אינם חדשים לאמיתו של דבר. בדוק את

הדר"חים הישנים ותמצא סעיפים על אודות תכנון גרוע, על סיוע אש גרוע, על ניצול גרוע

של השטח וכד'. שגיאות רבות חזרו ונשנו“.

„אמת“!

„וידוע אתה מדוע? — רק מפני שאנחנו נוהגים לתיק את הלקחים שאנו לומדים בכל

מלחמה. תיקת אותם — שכחת אותם. מן הראוי הוא שנדאג כי שגיאותינו תתיקנה עתה. הפק

תועלת מן הלקחים הקרביים האלה שבדמינו קנינו אותם. הפך אותם בגייסות! ואם חייבים

אנו לשגות — נשגה נא לפחות שגיאות חדשות. לעזאזל, החזרה על השגיאות הישנות היא

חדגונית מדי“.

שיחה זו התנהלה לפני זמן קצר. ואכן, מאו, לאחר שנברתי בערמת דו"חים קרביים

של מלחמת-העולם השניה, נוכחתי לדעת שהגנרל אומנם צדק. „מדוע מוצאים אנו עדיין ליקויים

רבים כל-כך בקוריאה?״ — שאלתי.

לאחר שבדקתי דו"חים נוספים, והפעם מפרי מלחמת-קוריאה, והשויתי את האמור בהם

לנסיגות-אני, מצאתי את התשובה: „הדוקטרינה שלנו מיושמת באמצעות טכניקה בלתי מתאימה,

ובמקרים רבים ללא כל טכניקה“.

כאשר מטיחים בפנינו תשובה כזאת, ברור שעלינו לבדוק את

חולשותינו וללמוד להתגבר עליהן באמצעות אימונים. תועלת רבה תצמח לכולנו אם ניתן

ללקחים הקרביים שלנו פרסום רב ביותר. שגיאותינו רבות אומנם, אך הליקויים הראשיים

שלנו מעטים הם.

ובכן, מה דעתך? האם עלינו להשלים עם החזרה החדגונית על אותן שגיאות נושנות הן באימונים והן בקרב?

התרופה המוצעת על-ידי קצין האמריקאי היא: הסברה. הסברת הליקויים והסברת הלקח הקרבי.

אני נוטה להסכים לדבריו. נראה שאופיו המיוחד של רוב החומר הנלמד בצבא — היינו החומר שנלמד בעיקרו

באמצעות תרגול — הביא לידי הפרזה בשיטת ההדרכה המכוונה אצלנו בביטוי החביב „הכנסת התורה דרך

הרגלים“.

הבה נסיק, אם-כן, את המסקנות. גתייחס אל חיילינו לא כאל יצורים חסרי הבנה שיש ל„אלפט“ על-

ידי תרגול בלבד, אלא נגייס גם את הבנתם לביצוע הנכון של המוטל עליהם על-ידי הסברה ודיון, ונחפש

במשותף דרכים טובות יותר להתגברות על הליקויים. שלך, מדריכך לשעבר.