

הצעותיהם להסדרי עיבודים לגבי כל אחד משלושת האזורים המפורזים. נציגי סוריה הודיעו, כי ייוועצו בממשלתם ושיבו על ההצעות הישראליות. הסורים טרם השיבו בהצעות-נגד ענייניות, אלא תבעו דיון

המדרון שמחול

בשאלות הכוללות של האיזור המפורז, שאינן נכללות בסדר היום הקבוע והמוגדר מראש של הוועדה. עמדה זו מקורה בסתירה הקיימת בין דוקטרינת המאבק האלים נגד ישראל, בה דוגל המשטר לבין קיום דיון ענייני ושקט בהסדר העיבודים. הסורים נענו לקריאת מזכ"ל ה"א"מ להשתתף בדיונים, משום שאינם יכולים להרשות לעצמם לדחות פניה פומבית כזו, אך ב"מ"מ ענייני אין הם מגלים עדיין נכונות להשתתף.

### סיכום

כל עוד נמשכת היוזמה הסורית לטירור וחבלה נגד ישראל יהיו בעיות העיבוד בהכרח, גורם משני במידה שלא יחול שינוי בעמדה הסורית, ספק אם תהיה אפשרות להמשך המשא-ומתן להסדר העיבודים. לכן עלולות בעיות אלה לשמש גם בעתיד אחד הגורמים לתקריות בגבול הסורי.



## מה חדש בספר "מערכות"

ספר זה הוא פרי התרשמות וניסיון בשליחות מטעם מדינת-ישראל ברפובליקות של סנגל ושל מאלי (היא סודאן-הצרפתית לשעבר). בהגיען לעצמאות, קשרו שתי מדינות אלו ביניהן ברית-פדרטיבית, שנקראה אז "פדרצית מאלי". הנסיבות, אותן מתאר המחבר, הביאו לכך שהפדרציה לא נתקיימה אלא זמן מועט בלבד — ועדימהרה נתפרקה לשתי מדינות נפרדות. המחבר, סגן-אלוף יהודה בן-דוד, היה שגרירנו הראשון בפדרציה, ובשתי מדינות אלו.



ספר זה אינו מחקר על אפריקה, על מדינותיה או על יושביה; ודאי וודאי שאין לראות בו סיכום או מסה על אורחות-פעלו של שירות-החוץ הישראלי באפריקה. אולם אך טבעי הוא, שאדם אשר שירת שירות ממושך למדי ביבשת המרוחקת מארצו, לא יוכל להימנע, בספרו על רשמיו, מהעלאת מסקנות ממראה-עיניו, ולו גם אישיות, חלקיות וארעיות; מה עוד ששהה באפריקה בתקופה נסערת, בה השתחררו מדינות רבות ביבשת זו מעול שלטון קולוניאלי — והיה עד-ראיה-ושמיעה למעשים, לאירועים ולתהליכי-שינוי שהביאו בכנפיהם תמורות מדיניות ותרבותיות נרחבות באותו איזור של היבשת הגדולה.

הספר, אף כי מתוארים בו מאורעות ומעשים לפי סדר התרחשותם בקירוב, איננו בגדר "יומן אישי", ועל-אף כל התיאורים המעניינים שבו, תיאורי נופים וחזיונות-טבע, מרחבים, חברות-אנוש ססגוניות וטיפוסי-אדם רבגוניים, אין למנותו גם על ספרי-המסעות.

דמותו של ספר זה ייחודית יותר; הריהו פרי ראייה אישית, עוקבת ופקוחה של האירועים ושל האנשים בעיניו של ישראלי אשר נשא במשך שנתיים ימים בשליחות דיפלומטית מטעם מדינה צעירה — במדינות צעירות אף ממנה. ברישומיו הצרורים בדפי ספר זה — משולבים המוכר והמפתיע, המקובל והמוזר, הדומה והשונה, המאלף והמעניין כאחד — ויהיה בקריאתם משום עניין והנאה לקורא; אך הם יוסיפו לו גם מידה של היכרות עם אותם עמים, ועם מנהיגיהם, ומידע מהימן — לפעמים בלתי-צפוי — על היבשת המתעוררת, ויתרמו להרחבת אופקיו.