

חיל-הרגלים כיום – מגמות וחיפושים



כשם שמותה של המלחמה אינה משתנית, אך רבות והולכות התמורות שבצורותיה וגילוייה – כך גם חיל-הרגלים, זו „האינפנטריה” – מלכת שדות-הקרב” המסורתית, שומר על מעמדו ותעודתו הראשוניים במלחמה, אך אין ביכולתו לקיים כראוי אלא במחיר של הסתגלות ושכלול מרחיקים-לכת בארגונו הכללי, בצידו, באימון אנשיו ובכושר מפקדיו. כשם שמלחמת-העולם הראשונה העלתה דמות חדשה בתכלית של חיל-הרגלים, כן הורישה גם מלחמת-העולם שמהורינו תכונות ובעיות משלה לחיל האינפנטרי, בין זה שבצבאות אדרייכוכ ובין לזה המהווה את יסוד מערך-הגנתן של מדינות קטנות ולא-עשירות. ואם לציין כאן רק מעטות מהן, הרי הבעיות (והתכונות הנדרשות) הן:

ניידותו הטקטית והאופרטיבית של חיל הרגלים; כושר עמידתו בפני שריון; דרכי שתופו הגמיש עם חיל-התותחנים; שילובו לתוך גורם „שליטת האויר” שבמלחמה חדישה; מקומם וניצולם הטקטי של הכלים המסייעים אשר בתוכו; חינוכו של הלווחם-הפרט, שיהא איתן וגמיש כאחת; כושרו של הפיקוד הנמוך וסיגולו לאחריות של פעולה עצמאית-למחצה. ועוד רבות הבעיות, שהן המולידות את המגמות והחיפושים אחרי הידוש ושכלול המתנהלות בצבאות השונים מאז תום מלחמת העולם השנייה.

לקט המאמרים על „חיל הרגלים כיום” – אשר חלקו הראשון ניתן להלן, אינו מהווה, אפוא, במובן ידוע, אלא המשך למאמרים מנסיון המלחמה אשר נתפרסמו בחוברות „מערכות” בשעתן, סמוך לסיומה של מלחמה. – הפעם כלולים בו שלושה מאמרים, ממקורות צרפתי, אמריקאי ובריטי. השיטתי והמקיף שבהם הוא הראשון, מפרי-עטו של הגנרל קיורניה, ובו, אם כי בצורה מכלילה ומופשטת במקצת, מובלטים עיקרי הבעיות של חיל-הרגלים בתקופתנו באשר הוא – אמנם, תוך הדגמות ופרטי-פתרונות אשר ברור כי הנם שאובים מנסיונו ומצבו הספציפיים של צבא-צרפת; אך הן המכליל, הן האופייני לצבא צרפת דוקא, בשניהם יש ענין למי שרוצה לעמוד על בעית חיל הרגלים בכללותה. מאמרו של הקולונל קרבל האמריקאי מתבסס יותר על פרקי-נסיון בלתי-אמצעיים והוא נוהג בהם נוהג „הסוף” במקצת, בשקפו ודאי לא במעט גם את התרשמיותו והגבותיו של קצין מסוים אחד בחיל-הרגלים האמריקאי; אך דוקא משום כך נודע לו ערך מיוחד ידוע, – כי מובטח כאן הקשר הישיר בין נסיונות-מלחמה ודעותיו ומסקנותיו המעשיות של בעל המאמר. המאמר השאוב ממקור בריטי שבאוסף זה, הוא, בעצם, יוצא דופן, באשר אינו עוסק בחיל-הרגלים „הרגיל”, כי אם הנו מעין חזון-לעתיד שבמעוף דמיונו של מחברו, כשחיל-הרגלים יהפוך מוטס בעיקרו או כולו ויתפתח לפי מגמות של השתכללות יתרה וקיצונית ביכולת הגופנית, הטכנית והטקטית של אנשיו, בצידום וחימושם – הגם שגרעיןיה של התפתחות זו כבר הנם נתונים, למכביר, במצוי אתנו כיום לפחות בגופי-גייסות מובחרים של מדינות מתקדמות מבחינה צבאית. ובעצם, הרי נסיונו ולקחו של החיל הבריטי הרגיל עד כה, הם אשר היו ידועים ומוכרים ביותר לקהל קוראינו, ועל-כן יורגש פחות החסר הנגרם על-ידי סטייה זו אל „ממלכת המחר” של רגלים-מוטסים, ועם זאת יתבהר לקורא הגשר-שבכוח לקראת גלגול-חדש מעין זה של גיס-רגלי.

בהזדמנות עתידה נציג בפני קוראינו גם מנסיונם ומראשית-מסקנותיהם של חיל הרגלים הסובייטי, ואף זה הגרמני, ויתכן כי נוכל לשאוב גם ממקורות נוספים. אחת יש לזכור: לא לגבש תורה חתומה, הנה שאיפתם של ליקוטים אלה, שבהכרח אינם שלמים, כי אם להעשיר דעת ולהרחיב מושגים אשר כל צבא חייב להביאם בחשבון חיפוש דרכיו-הוא על רקע נסיונו ותנאיו.