



איגרת פרידה

מאת

רב־אלוף יצחק רבין

ראש המטה הכללי

חיילי ומפקדי צה"ל ביבשה, באויר ובים!

לפני ארבע שנים נתמנית לתפקיד ראש המטה הכללי של צבא־ההגנה לישראל. ידעתי אז מה רבה האחריות המוטלת עלי עם קבלת תפקיד זה, ידעתי שאין אני עומד לבדי ויחד עמי שותפים באחריות הכבדה אלפי חיילי ומפקדי צה"ל. הכרתי את צה"ל מאז הוקם בעת מלחמת העצמאות ובטוח הייתי שיחזיו נוכל להרים את משא ביטחון ישראל.

היו אלה ארבע שנים מיוחדות בתולדות ביטחון ישראל. ארבע שנים קשות לכולנו, למדינה ולתושביה, ל־צה"ל על כל חלקיו, אנשי צבא הקבע וחיילי שירות החובה, אנשי המילואים ותושבי יישובי הספר. ארבע שנים של מאמץ משולב להגברת כוחו של צה"ל ולעמידה בפני פעילות עוינת רבת־צורות ומימדים מצדן של מדינות ערב.

המשכנו ביתר שאת בחישול כוחו ובהגברת עוצמתו של צה"ל. הגדלנו ושכללנו ציודנו המלחמתי. העלינו כושר הלחימה של יחידותינו בכל הזרועות ובכל החילות. שיפרנו דרכי הארגון והאחזקה של הציוד הרב והיקר שנרכש במאמצים כה רבים ונמסר לרשותנו. עשינו ימים ולילות למצות כל אפשרות להרבות כוחנו לעת מבחן. עמדנו בפני מבחנים רבים בשנים אלה. חיסלנו ניסיון ההתנכלות הסורית לפתח מקורות המים להשקיית הנגב. עשינו זאת ביכולת ובתבונה שהפתיעו ידידים ואויבים כאחד. הוכחנו כי יישובינו בצפון לא יהיו הפקר למטחי התותחים הסורים. יישובי הספר וחיילי צה"ל עמדו יחדיו בפני ניסיונות ההטרדה החבלנית בגבולותינו השונים. השבנו כגמולם לאלה שניסו לפגוע בנו. אמרנו לשכנינו כי כל עוד לא ישרור השקט בצד זה של הגבול לא יוכלו לבטוח כי השקט ישרור בבתיהם, אמרנו ועשינו. כוחות צה"ל ביבשה, באויר ובים הוכיחו עליונות בכל תקריות הגבול שנכפו עלינו ובפעולות יזומות מעבר לגבול. צברנו ידע, ניסיון וביטחון.

אולם, גולת הכותרת ליכולת צה"ל בתקופה זו היתה מלחמת ששת הימים. המלחמה נכפתה עלינו. המלחמה נערכה בתנאים צבאיים ומדיניים הקשים ביותר שידענו מאז קום המדינה. השגנו הניצחון הצבאי הגדול ביותר שידענו אי־פעם.

ניצחון זה היה פרי שילוב רוחו המיוחדת של צה"ל וכושר הלחימה הגבוה שנרכש בעמל וביזע של ימים ולילות ארוכים, אפורים וקשים. מוקדם עוד להעריך מלוא משמעותם של הישגי מלחמת ששת הימים, אך בטוחני שכבר היום רשאי כל אחד מכם שנטל חלק במלחמה זו לראות עצמו כשותף לאחת מן הגדולות והמפוארות במלחמות היהודים בארצם.

עם כל גדולתה של מלחמת ששת הימים, אין עדיין אפשרות לומר בביטחון שהיתה זו המלחמה האחרונה. בכל לבנו רוצים אנו שתוצאותיה יביאו השלום והביטחון לארצנו. נלמד כולנו את לקחה העיקרי שבתנאים המיוחדים שלנו הדרך הנכונה לביטחון ושלום איננה רק בהושטת היד לשלום, אלא, מעל לכל להיות מוכנים כראוי למלחמה — בכל עת.

מסיים אני את שירותי הצבאי, אחרי עשרים שנות שירות בצה"ל — נוסף לשבע שנים בהגנה ובפלמ"ח — בטרם קמה המדינה, גאה ומאושר על שניתנה לי הזכות לשרת בצה"ל שהנו המסגרת המופלאה ביותר שהקימה מדינת ישראל. אזכור את עבודתנו המשותפת שתהיה לי נכס — זיכרון לתמיד.

מעביר אני את נס הרמטכ"ל לרב-אלוף חיים בר-לב מתוך ידיעה, אמונה וביטחון שנתונים הנכס מעתה ולהבא תחת פיקודו של מפקד מעולה, מוכשר ובעל ניסיון קרבי עשיר ויחד עמכם הנני מאחל לו הצלחה מלאה במילוי משימותיו המרובות בעתיד.